

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

Thaise monnik zegent boeddhistisch meditatiecentrum in

20/06/2009 om 00:00 door Piet Lesage



*Een boeddhistische monnik uit Thailand kwam het spiritueel centrum inzegenen.
Foto: pli*

IEPER - Vandaag is er in het nieuwe spiritueel en meditatiecentrum in de Rijselsestraat in Ieper een Boeddhistische monnik uit Thailand te gast. Hij komt de gebedsruimte van het Ieperse boeddhistisch centrum inzegenen. Dat gebeurde vanmiddag rond 12 uur na de enige maaltijd van de dag.

Deze namiddag blijft de monnik nog tot 16 uur in het spiritueel centrum om mantra's te zingen, te mediteren en de aanwezige toehoorders te zegenen en toe te spreken. Normaal gingen er dit weekend drie boeddhistische monniken overvliegen uit Thailand, maar van twee was het uitreisvisum niet in orde, waardoor ze het land niet mochten verlaten.

Het boeddhistisch centrum in Ieper werd enkele maanden geleden geopend door Filip Vandelanotte, die al jaren naar Nepal en Thailand reist en boeddhist geworden is. Wekelijks zijn er op woensdagavond meditaties, die door 20 à 30 mensen worden bijgewoond.

Filip Vandelanotte koos bewust voor leper als vredesstad voor zijn spiritueel centrum: "Het was geen toeval dat het spiritueel en meditatiecentrum voor de ontwikkeling van de innerlijke vrede gevestigd werd in leper. Toen paus Johannes II de stad in 1985 bezocht, kreeg leper de titel 'stad van vrede'.

leper is het Hiroshima van de Eerste Wereldoorlog, omdat meer dan 1,7 miljoen mensen van alle nationaliteiten het leven verloren tijdens de gevechten rond leper.

Voor de mensen die hun stad volledig verwoest zagen en dienden te herbouwen, is de gedachte 'Nooit meer oorlog' van essentieel belang en dit heeft het spiritueel centrum ertoe gedreven vrede uit te dragen in hun alledaagse leven.

Door mensen te laten kennis maken met diverse meditatie-technieken. De gebedsruimte hier is ingericht als een boeddhistische tempel met diverse authentieke stukken. Er staan drie wassen beelden van monniken, die in de loop van de geschiedenis belangrijk waren voor het boeddhisme. De trap die naar de gebedsruimte leidt, is versierd met 108 boeddhistische gebedsvlaggen uit Tibet. 108, zoals de kralen op de mala's uit het boeddhisme, zowel uit Tibet als Thailand."



Beleg in hotelkamers voor een goede toekomst. Nu voor maar €108.995!

Hotelvastgoed loont!



Speel nu Lotto en maak kans op zo'n € 4.000.000 en je droomreis !

Leef je droom met Lotto



Schrijf je in op gratiswinkelkar.be en win 1 gratis winkelkar

Win 1 gratis winkelkar!

Advertentie  **LIGATUS** (<http://ms.ligatus.com/be/campaigns/trackings/ligatus/be-nl/redirection.html>)



Junior Productieleider - Oost-Vlaanderen

Teknik



Technical Support Engineer

Niko



Boekhouder Fiscalist Lochristi

SBB Accountants & Adviseurs



Junior .Net ontwikkelaar m/v

SBB Accountants & Adviseurs



Productieleider - Machinebouw - Roeselare

Teknik



SOFTWARE ENGINEER Java/C++

AT RECRUITMENT



Stafmedewerker-projectcoördinator

UZ Leuven



Continuous Improvement Coordinator - Brugge

Teknik



SENIOR SOFTWARE ENGINEER .NET bij Katoen Natie

AT RECRUITMENT

Welke job zoek je?

