

WEVELGEM 06/06/2014 - 00u00

Wevelgems bedrijf levert boeddhabeeld aan Marcel Vanthilt voor Hotel M



Bart en vader Filip Vandelanotte bij het boeddhabeeld dat in het decor stond van Hotel M van Marcel Vanthilt. - Foto Xavier Coppens

Wevelgemnaar Bart Vandelanotte van Asian Import mocht woensdagavond de Hotel M-studio van Marcel Vanthilt aankleden met Tibetaanse decoratie. Aanleiding was de ontvangst van de jonge monnik Giel. Zijn mama kende het boeddhistisch wensbeeld, want zij is klant in de winkel van Vandelanotte.

Dat grote boeddhabeeld kon Marcel Vanthilt op de kop tikken in de Wevelgemse winkel Asian Import van Bart Vandelanotte (28). Samen met zijn vader Filip (53) zijn ze de enige Belgen die rechtstreeks importeren vanuit Tibet.

Vader Filip leerde dertig jaar geleden de oosterse cultuur en religie dertig jaar appreciëren.

"Ik werkte in Koksijde in de winkel van mijn vader die kachels verkocht. De houtkorven kwamen uit de Ardennen. Ik vond die te duur en wou een model rechtstreeks uit Azië halen. Ik raakte meteen in de ban van de boeddhistische levenswijze", zegt Filip. Hij volgde verschillende opleidingen. Daarna opende hij een winkel met oosterse voorwerpen in Ieper, toevallig in de Tempelstraat én kort daarna richtte Filip zijn eigen tempel in boven de winkel en gaf er meditatie. Toen zijn zoon Bart de zaak overnam, verhuisde Asian Import naar Wevelgem, maar tegen het einde van dit jaar richt Filip een nieuwe tempel in boven de zaak van zijn zoon. "Ik liet alle meubels op maat maken die rechtstreeks uit Tibet komen. Ondertussen heeft mijn zoon een diploma om meditatie met klankschalen te geven."

Zuiveren

Dankzij de vele contacten met kloosters uit Tibet en Nepal kan Filip geregeld beelden en voorwerpen laten overbrengen. "Het boeddhistische wensbeeld dat in de studio van Vanthilt stond, werd eerst 108 dagen onafgebroken belezen door monniken. De Tibetaanse boeddhisten hechten heel veel belang aan rituelen. Omdat ik het beeld verhuisd heb naar de televisiestudio in Roeselare, moest het bij terugkeer naar Wevelgem eerst gezuiverd worden. Daardoor moest de winkel tijdelijk dicht gisterenmiddag. Ondertussen staat een spectaculaire dolk met bovennatuurlijke krachten in onze winkel. Binnen twee maanden verwachten we een beeld van Padmasambhava, de grondlegger van het Tibetaanse boeddhisme. Dat 1,9 meter groot beeld weegt 400 kilogram. Het mooiste beeld dat we in de winkel kregen was dat van Tulku Lama Lobsang, de monnik die de jonge Giel wist te inspireren. Zijn moeder is trouwens een vaste klant van ons."

Filip reist vier keer per jaar naar Tibet, maar hoopt zich binnenkort eens zes maanden daar terug te trekken. "Vroeger wilde ik definitief verhuizen naar Tibet. Omdat er nu er kleinkinderen zijn, zie ik dat niet langer zitten", geeft Filip toe. (XCR/CDR)

HLN LIVE WEVELGEM

Hoor jij in deze lijst? Klik [hier](#).

Volledig scherm